

NIEUW: 'VOLK VAN MIJN VOLK' - Gezicht achter de Vluchteling
Engelse titel: 'ONE LOVE – ONE HEART' – Face behind the Refugee



'Vandaag zijn zij op de vlucht, morgen kun jij dat zijn'

Hoe meer ik het ware gezicht achter de vluchteling mag zien, hoe meer ik tot de conclusie kom dat we allemaal vluchtelingen zijn en dat ieder mens die de moed heeft om de oversteek te maken, en daarbij soms letterlijk de dood in de ogen kijkt, een reden heeft om hier te zijn. En het is niet aan mij om te beoordelen of die reden juist is, ja dan nee...

Alle grenzen zullen opengaan op het moment dat wij ons hart openen en onze innerlijke grenzen afbreken...

Het boek omvat:

- 29 Verhalen van Vluchtelingen
- 29 Anekdoten
- 29 Ontmoetingen

We waren ruim een half jaar in Athene, Kos en Lesbos. We gingen met lege handen en een open hart. We waren getuigen van het rauwe leven, van onmenselijkheid, verdriet en vreugde. We gaven ze eten, een warme douche, een telefoon, een fijne plek om even te zijn en het allerbelangrijkste: veel liefde. Ik luisterde naar hun verhalen en begon ze te delen. Eenieder die ik ontmoette heb ik voor eeuwig in mijn hart gesloten. Zij hebben mijn leven enorm verrijkt...

- www.yasminverschure.nl - info@yasminverschure.nl

'Ik heb je boek 'Volk van mijn VOLK' gelezen. Het raakt heftig mijn hart en ziel. Liefde, pijn, schoonheid, geweld, troost. Liefde voor mij en ik peins voor de wereld en voor ieder mens. Want wat worden wij hier gespiegeld. Dit boek zal bijdragen aan een positieve wereld waarin we onze harten openen zonder grenzen.'

- Elizabeth vd Dries



ISBN 978-94-92844-00-2

- 136 blz. vierkant 21x21 - hardcover en fullcolour - € 21,95

- ENGELSE boek: ISBN 978-94-91886-99-7

- Beide boeken zijn te bestellen via de uitgever of Bol.com.